



Je had een mooi leven,
je hebt veel mensen blij gemaakt,
je bent door vele handen gedragen,
je laat een grote leegte achter,
we zullen je heel erg missen.
Rust zacht.



Walter Weyn

° 7 december 1962

† 5 augustus 2024

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen van Walter
in de kerk van Sint-Anna-ten-Drieën, Hanegraefstraat 1, Antwerpen Linkeroever
op **dinsdag 13 augustus 2024 om 11 uur.**
Samenkomst in de kerk vanaf 10.40 uur.

De stoffelijke resten zullen later in intieme kring
toevertrouwd worden aan de Schelde.

Een laatste groet brengen aan Walter is mogelijk
in het rouwcentrum Lieve Hemel te Antwerpen Linkeroever,
Waterhoenlaan 9 (hoek Blancefloerlaan)
op donderdagavond 8 augustus, van 19 tot 20 uur.

Rouwen om zijn heengaan:

Jozef & Véronique (†) Weyn - Mukarunyange
kinderen en kleinkinderen

Jan (†) Weyn
kinderen en kleinkinderen

Annemie Weyn
kinderen en kleinkinderen

Dirk & Chris (†) Weyn - De Permentier
kinderen en kleinkinderen

Herman & Hilde Weyn - Ponet
kinderen en kleinkinderen

Marijke Weyn

Els Weyn
kinderen en kleinkinderen

zijn broers, zussen, schoonzus, neven en nichten.

Met bijzondere dank aan OC Katrinahof en WZC De Regenboog voor hun goede zorgen.
Ook speciale dank aan iedereen die Walter op handen heeft gedragen.

Woorden van troost: Aan de familie van Walter Weyn
p/a Uitvaartzorg Lieve Hemel
Waterhoenlaan 9, 2050 Antwerpen

of digitaal via www.lievehemel.be