
Met zijn neus in de literatuur,
zijn geweten bij de samenleving
en een hart voor de schoonheid
van alledaagse dingen
(en keurige zwarte maatpakken)

Weten was alles,
Dat gaan we nooit vergeten



Theo Hugal

24 mei 1950
Hingene

12 juni 2024
Antwerpen



MET DANKBAARHEID KIJKEN WE TERUG

Anne Marie De Decker

zijn zelfverklearde rots in de branding

Ingrid Segers

de mama van zijn dochter

Stephanie Hugal × Mark Hagemans

zijn kinderen en hun lieven

Oscar Hugal × Annelies Gielen

Jules Hugal

Maurice Baudry

zijn oogappels

Thelma Hugal

Godelieve Hugal × Kamiel Van Dam[†]

zijn zussen en hun mannen

Nelly Hugal[†]

Fernanda Hugal × John Bosch

Aimé De Decker × Germaine De Keyser[†]

zijn schoonouders, -broer en -zus

Lieve De Decker × Jan Van Loock

Peter De Decker × Katy Van der Perre

Familie Hugal – De Decker

AFSCHIED VAN THEO

De uitvaart vindt plaats in besloten kring.

LIEVE WOORDEN EN STEUNBETUIGINGEN

Uitvaartzorg Lieve Hemel

Waterhoenlaan 9, 2050 Antwerpen

www.lievehemel.be

Met bijzondere dank aan: dr. Lieve op 't Roodt, dr. Marnix Lebeer, dr. Marc Roelandt, Annelie Kuypers, Annick Vanderroot, het verpleegteam van AZ Monica, Bernadet Van Beurden van Palliatieve Hulpverlening Antwerpen en thuisverpleegkundigen Meryem en Jari.