



Sterven doe je niet ineens,  
maar af en toe een beetje.  
En alle beetje die je stierf,  
't is vreemd, maar die vergeet je.  
Het is je dikwijls zelf ontgaan,  
je zegt: "ik ben wat moe".  
Maar op een keer dan ben je  
aan je laatste beetje toe.  
*Toon Hermans*



## Anna Van den Eynde

Weduwe van de heer Laurent Van Buul

Geboren te Antwerpen op 20 oktober 1931,  
liefdevol omringd thuis te Antwerpen overleden op 20 augustus 2024.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen van Anna  
in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk te Antwerpen Linkeroever, Hanegraefstraat 1,  
op **zaterdag 31 augustus 2024 om 10 uur**.  
Samenkomst in de kerk vanaf 9.40 uur.

Aansluitend bent u welkom op de uitvaartreceptie ter plaatste in het SAC.

Haar asurne krijgt later in intieme kring een plaats bij Laurent in hun lievelingsbos.

Liever geen bloemen of kransen.

Rouwen om haar heengaan:

Marc en Annemie Van Buul – Vermeersch,  
Erik en Nicole Van Elsacker – Van Buul,  
Luc en Priscilla Van Buul – Peeters.

haar kinderen,

Jo en Annelies Peleman – Van Buul,  
Annabel, Jannes, Wies,  
Piet en Katelijn Verguts – Van Buul,  
Lizzie, Rik,  
Hans en Roxanne Van Buul – De Block,  
Casper, Mia, Filippa  
Tom en Kathy Van Elsacker – Dirickx,  
Kobe, Amélie,  
Nick en Joke Van Elsacker – Van Noten,  
Warre, Witse, Ebe,  
Jurgen en Sofie Rotthier – Van Elsacker,  
Bo, Nora,  
Michaëla Van Buul,  
Maria Van Buul en Jonas Simons,  
Hannah Van Buul,

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen,

de families Van den Eynde en Van Buul.

Met bijzondere dank aan haar huisarts, dr. Block en het team van Ontzorg,  
Karen De Wreede en Cynthia Boons voor hun goede zorgen.

Woorden van troost: Aan de familie van Anna Van den Eynde  
p/a Uitvaartzorg Lieve Hemel  
Waterhoenlaan 9, 2050 Antwerpen

of digitaal via [www.lievehemel.be](http://www.lievehemel.be)