

Voor altijd in ons hart

mevrouw

*Lia Van Aelst*

*Bonnie*

geboren te Antwerpen op 20 december 1948  
en overleden te Antwerpen in het AZ Cadix  
op 7 augustus 2024.

weduwe van de heer François Kuylen

Rouwen om haar heengaan:

Serge en Linda Kuylen – Nys

haar zoon en schoondochter,

Diante & Francis, Aster

Leni, Lise, Niels

haar kleinkinderen.

Met bijzondere dank aan Sofie Smits en haar familie  
voor alles wat ze voor Bonnie gedaan hebben.

Alsook aan het team van de thuisverpleging voor hun goede zorgen.

*Naar de wens van Lia heeft de uitvaartplechtigheid plaats in intieme kring.*

Woorden van troost:

Aan de familie van Lia Van Aelst, p/a Uitvaartzorg Lieve Hemel,  
Waterhoenlaan 9, 2050 Antwerpen  
of digitaal via [lievehemel.be](https://www.lievehemel.be)

Alleen wat ooit lichaam was,  
kun je verstrooien  
of begraven.

Maar nooit je ziel.

Dus blijf ik zeggen:  
Wat hou ik toch zielsveel van jou!

-Geert De Kockere-

